

*“Ik heb na één seizoen mijn angst praktisch helemaal overwonnen”*

“Ik ben bij Zwembad Campanula op zwemles gegaan, omdat ik angstig was in het diepe water. Bovendien wilde ik de zwemslagen beter beheersen. Het bevalt mij heel goed, de zwemjuffen zijn zo vriendelijk en geduldig! En we hebben ook een leuk groepje. Ik heb nu één seizoen deelgenomen en mijn angst praktisch helemaal overwonnen. Ook de diverse zwemonderdelen gaan steeds beter.”



Wil over zwemles voor volwassenen

*“Dit voelt als een overwinning”*

“Sinds ik iets meer vrije tijd heb, ben ik samen met mijn man op zwemles gegaan bij Zwembad Campanula. Wij vinden de lessen geweldig. De dames die lesgeven zijn geduldig en de lessen vinden plaats in een gezellige sfeer. Het is een goede ontspanning. Wij hebben nu de schoolslag te pakken en mijn angst voor water is bijna voorbij. Dit voelt als een overwinning.”



Yvonne over zwemles voor volwassenen

Ook eens proberen? Vraag vrijblijvend een gratis proefles aan.

Zwemles voor volwassenen vindt plaats op dinsdag van 14.30 – 15.15 uur

*“Wij gaan nu graag met de kleinkinderen naar het zwembad”*

“Wij zijn op zwemles gegaan bij Zwembad Campanula, omdat zwemmen goed is voor de gezondheid. Wij voelden het als een gemis om niet te kunnen zwemmen en je niet vrij te voelen in het water. De zwemlessen vinden wij heerlijk door de positieve begeleiding en de gezellige lotgenoten. Wij beleven veel plezier en hebben veel meer zelfvertrouwen in het water. Wij gaan nu graag met de (klein)kinderen naar het zwembad”.



Siem en Lia over zwemles voor volwassenen



